

Programma

09.00 Deuren open

10.00 Voormiddagsamenkomst

14.30 Namiddagsamenkomst

17.00 Einde

PJV / kinderen- en jongerenprogramma's

Kleuters: 1e tot 3e kleuterklas

Kids groep 1: 1e tot 2e leerjaar

Kids groep 2: 3e tot 6e leerjaar

Tieners: 1e tot 5e middelbaar

Parking & Vervoer

AUTO

Ruime parkeergelegenheid aan de Brabantthal.

TREIN - LEUVEN STATION

Vanaf Leuven station rijdt er een gratis shuttlebus naar de Brabantthal. Je kan instappen aan het busstation van de Lijn. Na elke samenkomst rijden er bussen terug naar het station.

(Misschien moet je even wachten, omdat de bus heen en weer pendelt.)

Stands

Elk jaar presenteren verschillende organisaties hun werking. Voor jou is dit een mooie gelegenheid om hun werk te leren kennen.

Vertaling

Er is simultane vertaling naar het Engels, Frans en Portugees. Dit kan enkel via uw eigen smartphone, koptelefoon en/of oortjes. Er is ook een tolk 'Vlaamse Gebarentaal' aanwezig.

Catering

Vele vrijwilligers staan klaar om je vriendelijk dranken en broodjes aan te bieden aan betaalbare prijzen.

Inkom vrij

Jouw vrijwillige bijdrage in de collecte helpt VVP om deze dag te organiseren.



Laat JEZUS zien **2024**

ONTMOETINGS-DAG



Friedhelm Holthuis

SPREKER



Theo van Laar

AANBIDDING



The Revolution

TIENERPROGRAMMA



Brabantthal | Brabantlaan, 3001 Leuven

11 november 2024 | 10u00 - 17u00

Info



PROMOCLIPJE 2024

Waarom?

De VVP-Ontmoetingsdag is een dag waarop ons geloof en eenheid in Christus centraal staat en zichtbaar is voor iedereen. Op 11 november

komen we met gelovigen samen, jong en oud, uit allerlei kerken en met verschillende achtergronden, om elkaar te bemoedigen en te versterken. Het is een dag waarin we Gods Geest ruimte willen geven om ons aan te raken.

Voor wie?

Iedereen is welkom!

'Laat Jezus zien'

Het thema van vorig jaar was 'Zie naar Jezus', het begin van alles. Dit jaar is het thema 'Laat Jezus zien', zo gaan we een stapje verder. Laat Jezus zien is een krachtige oproep om dit dagelijks waar te maken. En Hij (Jezus) zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.' Marcus 16:15



SPREKER

Friedhelm Holthuis

Als bestuur van VVP hebben we Friedhelm Holthuis ontmoet tijdens het congres van de Assemblies of God in Madrid. Hij was één van de vele predikers. Merkwaardig was, dat toen Friedhelm had gesproken, bijna alle andere sprekers na hem Friedhelm citeerden in hun eigen verhaal. Zijn boodschap was opvallend en had een duidelijke impact.

Friedhelm is voorganger van 'Credo Kirche', een multi-site-kerk met 6 locaties en een netwerk van 23 gemeenten. Tevens is hij

voorzitter van BFP, de afkorting van Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, een overkoepelende organisatie van de Duitse pinksterbeweging met 940 aangesloten kerken. De laatste 11 jaar werden er 240 nieuwe kerken gestart. Meteen is ook duidelijk waar zijn hart ligt, namelijk in het starten van nieuwe kerken en alle mensen bij Jezus brengen. Daarom heeft VVP Friedhelm gevraagd om te spreken en ons te helpen deze visie verder uit te werken.



AANBIDDING

Theo van Laar

Theo is ondertussen geen onbekende meer. Hij was ook vorig jaar de aanbiddingsleider op onze VVP-Ontmoetingsdag. Samen met zijn aanbiddingsteam leidt hij iedereen tot diepe aanbidding. Er werd positief opgemerkt dat Theo voeling had met het Vlaamse publiek. Dat heeft VVP doen besluiten om Theo voor een 2de jaar op rij te vragen als aanbiddingsleider.

Theo is verbonden aan het werk van Royal Mission in Nederland, een organisatie vooral gericht op het tot discipelen maken van jonge mensen. Hij is bewogen over mensen en daarom actief in gebedsteams om voor mensen te bidden die zijn ingegaan op de uitnodiging van de prediker. Theo heeft een passie voor aanbidding.



TIENERPROGRAMMA

The Revolution

Jeugdkerk The Revolution Limburg is niet enkel in Limburg bekend. Vorig jaar was de groep betrokken bij de eredienst die op VRT 1 werd uitgezonden, waardoor ze in heel Vlaanderen te zien waren.

Worship, drama, dans, IT&Techniek vormen de ingrediënten voor een gevarieerd jeugdkerkprogramma. Daarbij staat slechts één persoon centraal, en dat is Jezus. Hun ultieme doel is jou een ervaring geven met je hemelse Schepper.

